



Kopplat mellan beteende och  
värdering, är ett faktiskt göra det  
man åtar sig att göra eller fått i  
uppgift att göra. Vilket jag själv är  
skyldig till många gånger.  
Vad diskuteras vi? Nej men,  
alltså, lite problem och orsaker och  
att man skjuter upp saker och  
senker att "jag hann"

# Välkommen på föreningsträff!

## Är du lokalt aktiv eller vill du bli?

Nu bjuder Unga Hörselskadade in till en träff med fokus på lokalt engagemang. Träffa andra engagerade, dela med dig av dina erfarenheter, inspireras, lär av varandra, umgås och peppa! Under en helg pratar vi om varför vi brinner för Unga Hörselskadade, hur vi kan arbeta på lokal nivå och hur vi kan utveckla UH till att bli en ännu bättre organisation för barn och unga med hörselskada.

**När?** 24-25 september

**Var?** Stockholm

**Vem?** Alla som har ett intresse av lokalt engagemang, du måste inte vara aktiv i en lokalavdelning för att delta

**Kostnad?** Gratis och UH står för resa, kost och logi

**Anmälan?** Senast 25 augusti på vår hemsida [www.uh.se](http://www.uh.se)

**Frågor?** Hör av dig till [sabina@uh.se](mailto:sabina@uh.se) eller 08-457 55 74

*Du måste vara medlem i Unga Hörselskadade för att få delta!*



# World Flight For Hearing

*tio år senare...*

*Så här års 2006 var Johan Hammarström på väg jorden runt med projektet **World Flight For Hearing**, WFH. När det här numret av Rabalder landar hos alla prenumeranter är det förmodligen på dagen tio år sedan Johan befann sig i Darwin i Australien på ett oplanerat stopp på grund av problem med sitt flygplan. WFH var ett projekt som lyfte hörselfrågor i Sverige och världen. Både Unga Hörselskadade och Hörselskadades Riksförbund var med och stöttade Johans flygning.*

När jag träffar Johan beskriver han sin resa som livsförändrande. Det är tydligt hur hela projektet, från förberedelsearbetet till den sista landningen den 19 augusti i Barakarby, var viktiga för Johans egen hörselresa. ”Sex månader kändes som tio år. Det var så mycket som hände på vägen.”

Johan berättar om hur han när han letade information om hörselskador inför resan kom i kontakt med HRF och UH. För Johan var mötet med UH också det första mötet med andra unga med hörselskada. ”Jag pratade inte om min hörsel innan

” **Jag hade ingen jag kunde relatera till som var ung och hade en hörselskada**

resan.” berättar Johan, ”För mig var hörselskada något för en gammal och skruttig person. Jag hade ingen jag kunde relatera till som var som mig, som var ung och hade en hörselskada.”

Johan berättar att han fått många viktiga insikter från UH och HRF, och att han genom det utvecklats i mötet med andra

## ” Jag behövde erkänna för mig själv att jag hade en hörselskada

hörselskadade. ”Jag behövde erkänna för mig själv att jag hade en hörselskada. Och det var väldigt viktigt för mig när jag fick prata med andra personer som hörde dåligt och som inte skämdes för det!”

”Med HRF och UH kändes det från första dagen att det gick hem. De blev som språngbräddor i förberedelsearbetet och skapade värdefulla kontakter. De gav mig inspiration till att fortsätta, även när projektet drog ut på tiden.”

En stor del av resan var de möten som skapades med människor över hela världen. I mer eller mindre varje land träffade de någon som hade kopplingar till hörselfrågor.

”Det mest fantastiska var mötet med Duoung Phuong Hanh som nu är generalsekreterare i IFHOH. Första gången hon kontaktade mig kände hon ingen i hörselvärlden. Hon var väldigt nedstämd och hon skrev och vädjade att jag skulle komma till Vietnam och statuera exempel på att en person med funktionsnedsättning

också kan. Hon fixade allt som behövdes för att vi skulle få landa och ordnade mer aktiviteter än i något annat land vi besökte – det var skolbesök och träffar med både politiker och med media.”

Under resans gång bestämde Johan sig för att han ville jobba med hörsel när han kom hem, så han sa helt sonika upp sig och sedan ringde han projektets huvudsponsor och sa åt dem att de borde anställa honom. Han började därefter jobba med något som låg honom väldigt nära: hörteknik i skolor, och började reflektera mycket kring hur han själv haft det som barn.

## ” Det är ju inte så lätt att veta att man hör dåligt om man aldrig har hört på något annat sätt

När vi ses pratar vi mycket om vikten av att skolan tar hand om barn och unga, att de inte själva ska förväntas kunna säga ifrån när det inte fungerar. ”Det är ju inte så lätt att veta att man hör dåligt om man aldrig har hört på något annat sätt. Jag tänkte aldrig på att jag inte hörde kompisarna, vad kan man kräva att man ska kunna tänka på när man är åtta?”

Idag jobbar Johan med hörhjälpmedel på företaget Transistor. Såhär i efterhand är han väldigt tacksam för de erfarenheter och kontakter han fick i samband med flygningen och hur de påverkade honom och hans liv. Särskilt högt värderar han kontakten med intresseorganisationerna.



Text: Elin Sundling Bilder: Auris